

Helsinge, Strömfors.



1. En visa vill jag sjunga, som handlar om min lilla vän, Som



ny - li - gen bort - re - ste, men kommer snart i - - gen. Sörj ej, sörj



icke du min lilla vän! Med Guds hjälp kommer jag igen, då



skall vi nöjen ha.

2. Hur ljuft det är att gånga och taga lilla vän i hand,
Ja alt för att spatsera alt i den gröna lund,
Där fåglarna, där fåglarna i skogen de sjunga må,
För vännen min en vacker, en vacker fröjdesång.
3. Jag säger ej för mamma, fast jag till lilla vännen går,
Ty hon har gjort detsamma i sina unga år.
Ja lika väl, ja lika väl så gångar jag till vännen min,
Som solen nedsänker sig på himmelen den blå.
4. Pappa han är vreder om jag bortgifter mej i år,
Men dröjer jag längre, en annan vän jag får.
Jag dröja, jag dröja, jag dröja kan ännu ett år,
Ty jag är bara tjugu år, det fylde jag i går.
5. Flickan hon sig svänger i valsen, hon är röd och varm,
Och kärleken den brinner och hjärtat slår i barm.
Jag aktar, jag aktar, jag aktar väl på vännen min,
Hon är så röd på kinden sin, hon är den vackraste.
6. Jag har nog att skrifva, men tiden är ju redan kort,
Alt inom några timmar så skall jag resa bort.
Men sörj ej, men sörj ej, men sörj nu ej min lilla vän,
Ty engång kommer jag igen, det kan du lita på.