

## Variant till nummer 28.

*Något långsamt.*

1. »Du, älsk-li - ga Ma - ri - a, kom, släpp mig nu in Och



låt mig ej, u - tan - för stå! Den kal - la, den



skar-pa, den nor - de - li - ga vind, Han ky-ler mig från



topp och till tå. En skakning i mig, Den



ut - vi - sar sig. Jag hör - de den ry - se - li - ga



natt-ugglans skri, Därför kom nu och släpp mig till dig!»

2. »Hvad är det för ett buller och dåraktigt snack,  
Som du står här och plågar mig med?  
Jag säger dig genast: På dörren dig pack',  
För du stör ju min nattliga fred!  
Du dårige svän,  
Gå annorstäds hän!  
Jag hafver en annan utkorat till min vän,  
Gå långt bort och kom aldrig igen!»
3. »Ack, var det min Maria, som svarade mig så,  
Som jag förr hafver hållit så kär!  
Af sorg och bekymmer jag knappast kan stå,  
Kom och säg mig, hvad orsaken är!  
Kom säg mig då, när,  
Hvad timma eller stund,  
Jag hafver dig vållat den minsta förtret,  
Eller hvarför du är blifven mig så vred!»
4. Mins du, när vi sutto under himmelen den blå,  
Då vi talte med hvarandra i ro?  
Vi hörde uppå lärkan och fåglarna de små,  
Hur de lofvade hvarandra sin tro.  
Men du hafver glömt,  
Hvad jag hafver gömt;  
Dig så har jag älskat både troget och ömt,  
Men du hafver mig redan bortglömt.»
5. »Ack, är det min Olle! Förlåt mig mitt skämt,  
Ty jag älskar dig nu såsom förr!  
Kanhända du trodde, att jag hade dig bortglömt,  
Men se, nu har jag öppnat min dörr!»

Kom, sängen, den är varm,  
Kom, hvila på min arm,  
Men sakta, att mor min ej störes af vårt larm,  
Kom, så skall du få hvila i min famn!

Skannat av Svenskt visarkiv (Statens musikverk) - <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-5583>

Se Vis- och låtregistret: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-6340>